



Jaargang 3: nummer 3
11 november 2016

Nieuws rondom & vanuit de
Hummelingschool.

Agenda:

Van Annette	Directie
Schrijfster	in de klas
Uit groep	blauw
Sint Maarten	lampionnen
School schilder	Gerrit
Kalender	november

Van Annette

Het is weekend, de rust is weer gekeerd. Buiten is het ijskoud en windstil. Vertrouwde huiselijke geluiden om mij heen, terwijl ik de weken overdenk en deze nieuwsbrief schrijf.

We zitten weer in de drukste en voor veel kinderen de meest onbegrijpelijke tijd van het jaar. Sint Maarten was weer spannend. De kinderen hebben weer prachtige lampionnen gemaakt. Vandaag komt Sinterklaas weer aan. Dit is leuk en spannend, maar ook zo stressvol. Dit kinderfeest vergt veel van de emoties van kinderen. Des te belangrijker om uw kind goed door deze tijden heen te begeleiden.



Deze week was er een met een onstuimig randje. Het weer was somber en heel erg nat. De gebeurtenissen in Amerika heeft ons allen bezig gehouden. Omslag van het weer en grote gebeurtenissen hebben altijd effect op hoe we ons voelen en gedragen. Dit effect is zowel bij de kinderen als bij de volwassenen te merken. De kinderen zijn sneller geïrriteerd en dat heeft meestal kleine gevolgen en een enkele keer grote gevolgen. Het leerkrachten team is altijd alert en

vult elkaar aan. Als we alle irritaties, onenigheden en ruzies allemaal konden voorkomen..... dat zou een zegen zijn. Als ik dat eens verder trek, dan zou er eindelijk vrede zijn op aarde.

Wij zijn allemaal mensen, geen geprogrammeerde robots, wij moeten elke dag weer omgaan met ons zelf en de ander. Als we allemaal ons eigen steentje bijdragen door eerst na te denken voordat we met actie over gaan. Als we eerst rustig vragen stellen en daar antwoorden op krijgen, dan hoeft je vaak niet meer boos te worden, want dan begrijp je de situatie van beide kanten. Dagelijks werken we aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen.

Namens het team wil ik u vragen rekening te houden met elkaar, groot en klein. De leerkrachten hebben ten allen tijden het beste met uw kind voor. Kinderen kunnen hard zijn tegen elkaar, maar een volwassene tegen een kind.....dat is geen eerlijke match. Dus als u vragen heeft, kunt u bij de leerkracht terecht en anders loopt u door naar de directie. Op school houden alle gebruikers, leerlingen, leerkrachten en ouders rekening met elkaar. Door te praten met elkaar, komt er begrip en dat maakt dat we er altijd uit komen.

Verder in deze nieuwsbrief: Monique Hagen, de schrijfster in de klas.

Les met de Ipad in groep blauw. Lampionnen in groep wit.

Voor wie misschien niet goed heeft opgelet: maandag is het studiedag, alle kinderen zijn vrij.

Schrijfster in de klas

Groep Oranje en groep Groen zaten donderdagmiddag samen in een grote kring. Monique Hagen las versjes voor en gebruikte daarbij allerlei voorwerpen, zoals een lucifersdoos met een nep spin erin, bellenblaas en een doosje met geheimen. De kinderen hebben genoten van de versjes en de verhalen en kregen nog een mooie kaart met een versje erop mee naar huis. Bij de bellenblaas hoorde dit versje:

"Ik blaas bellen met een sopje,
er zit nog heel veel in mijn kopje.
De zeepbel zegt 'PATS'
maar je hoort het niet.
Je hoort het alleen
omdat je het ziet".



Hoe ga je om met een IPAD?
 Hoe je met een IPAD om gaat,
 gaat zo je gebruikt het als je hulp maatje.
 Juelson



Daarna kwam Monique op bezoek bij Groep Wit en groep Blauw. Ze maakte samen met ons een versje dat bij de wind hoort en het gaat zo:

De wind waait
 draait
 blaast
 praat
 slaat
 zingt
 en springt

Wat doe je met een IPAD?
 Een IPAD gebruik je meestal als het regent.
 En als je wat moet regelen, om foto's te maken of lekker een spelletje te spelen.
 Je kan een filmpje maken of een filmpje kijken.
 Het is een zeldzaam grote DS, leuk he probeer is.
 Er zijn spelletjes voor 4, 9, 12, 17 en 18 jaar.
 En dat is een IPAD
 Bjorn

Uit groep blauw



Wat doe je met een IPAD.
 Een IPAD gebruik je meestal als het regent.
 En als je iets moet regelen dan pas heb je je IPAD nodig.
 En als je spelletjes wil spelen.

Sint Maarten lampionnen

Gisteren was het de 11^{de} van de 11^{de} Sint Maarten. In groep groen hebben de kinderen prachtige lampionnen gemaakt.



Juf Patricia geeft uitleg wat Sint Maarten is.



Veel kinderen zullen langs de huizen zijn gegaan met de lampion en het Sint Maarten liedje.

School Schilder Gerrit

Onze schilder Gerrit is dit weekend in de laatste klas begonnen. Klas wit van juf Patricia en juf Clementina. Halverwege volgende week is de klas klaar en dan zitten we weer allemaal op onze eigen plek. De groepen zien er weer prachtig uit Gerrit!

Gerrit gaat daarna door in de gangen van de school. De overlast is dus nog niet voorbij. Wie mooi wil zijn.....
Dank voor uw begrip.

Kalender oktober/november

Studiedag: maandag 14 november, alle kinderen vrij.



Een Alberdingk Thijm School